

## **BASISsøndagene i Silkeborg Oasekirke handler om:**

– **BIBEL.** De første kristne holdt fast i “apostlenes lære”. Vi vil også være sammen om tage imod Guds livgivende ord, formidlet i Bibelen. Til hver BASIS-søndag vil der blive optaget en videoprædiken, som kan afspilles, når vi mødes. Men man kan også vælge at lade en af deltagerne prædike eller dele bibelrefleksioner.

– **BØN.** De første kristne bad sammen. Vi vil møde Gud i bøn og tilbedelse. Så hiv lovsangshæfterne og guitaren frem eller saml jer om et klaver. Er det ikke muligt, kan man afspille en tekstet video med en håndfuld indspillede lovsange til den pågældende søndag. Arvid indspiller og lægger videoen ud på forhånd.

– **BRØDET.** De første kristne brød brødet sammen. Ligeså vil vi her i Silkeborg mødes i hjemmene have måltids- og/eller nadverfællesskab. Vi vil sidde sammen, spise sammen, lytte, dele liv, og have fællesskab om Jesu død og opstandelse i nadveren. De eksisterende klynger kan overveje, om de skal mødes på BASIS-søndag. Er man ikke med i en klynge, lægger vi op til, at vi tager kontakt til andre medlemmer i vores forskellige bydele, landsbyer eller lokalområder og finder sammen i stuerne.

– **BARMHJERTIGHED.** De første kristne elskede hinanden, og der blev løbende føjet nye til. Vi vil give plads til, at vi kan bruge tid på at vise barmhjertighed der, hvor vi er. Vi vil være sammen om at være sendt til vores område eller bydel og bede for fælles relationer i nærområdet. Vi kan også besøge det lokale plejehjem, hjælpe vores naboer med praktiske opgaver eller holde en åben vejfest. Det kræver muligvis, at vi først lærer hinanden bedre at kende. Når vi lytter, viser Ånden os, hvordan vi sammen kan række ud til vores nærmiljø.